



**Λιποτάκτες**  
**όλων των εθνών ενωθείτε!**



**Λιποτάκτες**  
**όλων των εθνών ενωθείτε!**

**\* \***

**|| POCKET EDITION || 2025**

- [pocketedition.noblogs.org](https://pocketedition.noblogs.org)
- [pocketedition@riseup.net](mailto:pocketedition@riseup.net)

Όταν αυτοί που είναι ψηλά  
μιλάνε για ειρήνη  
ο απλός λαός ξέρει  
πως έρχεται ο πόλεμος.

Όταν αυτοί που είναι ψηλά καταριούνται τον πόλεμο  
οι διαταγές για επιστράτευση έχουν υπογραφεί

Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε:

Πόλεμος και Ειρήνη

Είναι δυο πράγματα ολότελα διαφορετικά.

Όμως η ειρήνη τους κι ο πόλεμός τους

Μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα.

Ο πόλεμος γεννιέται απ' την ειρήνη τους  
καθώς ο γιος από τη μάνα.

Έχει τα δικά της  
απαίσια χαρακτηριστικά.

Ο πόλεμός τους σκοτώνει  
ό,τι άφησε όρθιο  
η ειρήνη τους.

Στον τοίχο, με κιμωλία γραμμένο:

“Θέλουνε πόλεμο”.

Αυτός που τό'χε γράψει

έπεσε κιόλας.

*Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε:*

*Να ο δρόμος για τη δόξα.*

*Αυτοί που είναι χαμηλά λένε:*

*Να ο δρόμος για το μνήμα.*

**Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου – Μπέρτολτ Μπρεχτ**

Τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος και ο κίνδυνος της γενίκευσής του είναι παντού γύρω μας. Οι περικοπές στους μισθούς μας είτε από την αύξηση των τιμών της ενέργειας και των εισαγόμενων αγαθών είτε από την αύξηση των πολεμικών προϋπολογισμών είναι η οδυνηρή επιβεβαίωση αυτής της κατάστασης.

Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, η πολεμοκαπηλεία στην Ευρώπη έχει φτάσει σε πυρετώδεις ρυθμούς. Ο φρενήρης επανεξοπλισμός της Ευρώπης (βλ. ReArm Europe) θα επιδεινώσει τη σημερινή κατάσταση της εργατικής τάξης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά για χώρες όπως η Ελλάδα οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Το ήδη παραπαίον κράτος πρόνοιας θα εξαφανιστεί, αφήνοντας το προλεταριάτο με ανυπολόγιστες απώλειες. Τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, μέρος των οποίων το ελληνικό κράτος σχεδιάζει να πληρώσει τα επόμενα 12 χρόνια στο ισραηλινό πολεμικό βιομηχανικό σύμπλεγμα για την αγορά οπλικών συστημάτων, θα φέρουν νέες περικοπές



λιτότητας, που θα προστεθούν στις απώλειες των τελευταίων 15 ετών.

Οι γκουρού των εξοπλισμών μας λένε ότι δεν υπάρχει τρόπος να υπερασπιστούμε την Ευρώπη χωρίς περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Φαίνεται πως έφτασε η ώρα που το κεφάλαιο και το κράτος του αποφάσισαν να καταργήσουν το μεταπολεμικό κράτος πρόνοιας, αφού επί σειρά ετών κατάφεραν να το φθείρουν με αλληπάλληλα πλήγματα, την ίδια στιγμή που η αστική τάξη αποκομίζει κέρδη ρεκόρ από την αμυντική βιομηχανία που δουλεύει στο φουλ.

Την ίδια ώρα που σε αριστερούς -και όχι μόνο- πολιτικούς κύκλους κυριαρχεί η αντι-ιμπεριαλιστική ρητορική που υποστηρίζει ένα κράτος ως το «καλό» ενάντια στο «κακό», εμείς βλέπουμε τους πολέμους κυρίως ως εξαγωγή των ταξικών αντιθέσεων στο εσωτερικό κάθε έθνους στη σφαίρα του εθνικών συγκρούσεων, με απώτερο στόχο τη σφυρηλάτηση της εθνικής ενότητας.

Για εμάς, ο κόσμος χωρίζεται σε τάξεις, όχι σε φυλές ή στρατόπεδα: αρνούμαστε να δαιμονοποιήσουμε λαούς και χώρες και δεν συντασσόμαστε με εθνικισμούς οποιουδήποτε είδους. Έχουμε διδαχθεί ότι τα συμφέροντα της τάξης του πολυεθνικού προλεταριάτου δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν πίσω από τις αστικές τάξεις του ενός ή του άλλου κράτους ή χώρας, όσο κι αν η εθνικιστική αντι-ιμπεριαλιστική ταχυδακτυλουργία τα χωρίζει σε «άμεσα» και «μακροπρόθεσμα» και προωθεί ομαλές συμμαχίες στη βάση μιας δήθεν γραμμικής πορείας, που ξεκινά με την «εθνική απελευθέρωση» και την «εθνική ολοκλήρωση» και οδηγεί... αργότερα στην «ηγεμονία» της τάξης μέσα στο ανεξάρτητο έθνος-κράτος. Ιστορικά, οι εθνοκρατικοί σχηματισμοί που προέκυψαν μετά τη «νίκη» των εθνοαπελευθερωτικών και ανταποικιακών αγώνων ήταν οι νέες φυλακές του εθνοποιημένου προλεταριάτου.

Οι άνθρωποι θα έπρεπε να ενώνονται με βάση την

κοινωνική τους συνθήκη και όχι την ταυτότητά τους. Αυτός ο παλιός κόσμος πρέπει να εξαφανιστεί και μαζί του τα θανατηφόρα σκουπίδια των εθνών, των εθνοκοτήτων, των φυλών και των θρησκειών. Πρέπει να διαλύσουμε το έθνος-κράτος, με τις μειονότητες και τις πλειοψηφίες του, και να το αντικαταστήσουμε παντού με κομμούνες και συμβούλια.

Αλλά μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, στεκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων που δεν παίρνουν τα όπλα και αρνούνται να γίνουν τροφή για τα κανόνια της αστικής τάξης και να δολοφονήσουν τους ταξικούς αδελφούς και αδελφές τους.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι λόγοι για την πράξη της λιποταξίας μπορεί να είναι πολλοί και αντιφατικοί, στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων Ουκρανών που περνούν τα σύνορα για να αποφύγουν τη στράτευση, των Ρώσων που κρύβονται για να αποφύγουν την επιστράτευση, των Παλαιστινίων που, μπροστά στην ατελείωτη καταστροφή που εξαπολύει εναντίον τους

το ισραηλινό κράτος, βρήκαν το θάρρος να διαδηλώσουν κατά της Χαμάς και να απαιτήσουν τον τερματισμό του πολέμου. Στεκόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων από το ισραηλινό προλεταριάτο που διαμαρτύρονται και απαιτούν τον τερματισμό της συλλογικής τιμωρίας και της εργαλειοποίησης της πείνας του παλαιστινιακού προλεταριάτου.

Στεκόμαστε στο πλευρό όσων από την ισραηλινή εργατική τάξη απαιτούν τον τερματισμό της ανελέητης επίθεσης στη Γάζα, τον τερματισμό του απαρτχάιντ, τον τερματισμό της κατοχής.

## **ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΛΙΠΟΤΑΚΤΕΣ επειδή**

- Η λιποταξία έχει σημαντικό αντίκτυπο στο σαμποτάρισμα της πολεμικής μηχανής του καπιταλιστικού κράτους, περιορίζοντας την ικανότητά του να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

■ Παρά την κρατική προπαγάνδα, η αποχώρηση από το πεδίο της μάχης και η άρνηση συμμετοχής στη σφαγή της εργατικής τάξης είναι μια θαρραλέα πράξη. Οι συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής είναι καταστροφικές, καθώς όσοι εγκαταλείπουν τις θέσεις τους υφίστανται διώξεις, κοινωνικό στιγματισμό, φυλάκιση και σε ορισμένες περιπτώσεις εκτέλεση. Το σταμάτημα του πολέμου, ωστόσο, είναι εφικτό μόνο αν αυτές οι πρακτικές εφαρμοστούν σε μαζική κλίμακα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας ταξικής σύγκρουσης. Δυστυχώς, ακόμη και μέσα στον αντικαπιταλιστικό χώρο, υπάρχουν πολλά άτομα και ομάδες που προσπαθούν να παρουσιάσουν τη λιποταξία είτε ως μια μάταιη ή παράλογη πράξη, ή που συχνά υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή στον πόλεμο είναι προϋπόθεση για την «απελευθέρωση» από την κατοχική δύναμη.

- Είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία δικτύων σε διεθνή κλίμακα για την παροχή υλικής βοήθειας στους λιποτάκτες. Το ζήτημα είναι να εξασφαλιστούν οι συνθήκες που θα εγγυώνται την ασφάλειά τους κατά την πράξη της λιποταξίας. Στην πραγματικότητα, ένα από τα βασικά ζητήματα που διακυβεύονται στους ταξικούς αγώνες εντός των χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο είναι το αίτημα για το άνοιγμα των συνόρων, μεταξύ άλλων και για τους λιποτάκτες. Είναι επίσης απαραίτητο να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ασφαλείς μεθόδους διαφυγής και επικοινωνίας με τους προλετάριους άλλων χωρών που δεν βρίσκονται σε πόλεμο και στις οποίες θα μπορούσαν να καταφύγουν οι λιποτάκτες.

Δεν θέλουμε να πεθάνουμε για να σώσουμε ένα έθνος. Είμαστε υπέρ των μαζικών λιποταξιών και της αδελφοποίησης όλων των πλευρών στο μέτωπο, ενώ,

στις χώρες του μετόπισθεν, συμμετέχουμε στον  
αυτόνομο προλεταριακό αγώνα, στο σαμποτάζ και  
στις απεργίες στα εργοστάσια εξοπλισμών, στους  
σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα λιμάνια!

Υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο τους λιποτάκτες από  
όλα τα μέτωπα!

**Το προλεταριάτο δεν έχει πατρίδα!**

**Κάτω οι στρατοί, κάτω ο πόλεμος!**

**Όχι στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή οποιωνδήποτε  
άλλων στρατευμάτων στην Ουκρανία!**

**Μερικοί Διεθνιστές/στριες Κομμουνιστές/στριες από  
την Αθήνα**

**27-3-2025**





# Fundraising για λιποτάκτες και πρόσφυγες πολέμου



**Η σφαγή του πολέμου συνεχίζεται  
στην Ουκρανία, πλήττοντας τους  
πληθυσμούς και στις δύο πλευρές.  
Άνθρωποι σακατεύονται,  
φυλακίζονται, βιάζονται και  
δολοφονούνται ως αποτέλεσμα των  
ενεργειών των κυβερνήσεων στο  
Κρεμλίνο και το Κίεβο. Ας μην  
αποστρέφουμε το βλέμμα μας. Ας  
στηρίξουμε αυτούς που πλήττονται.**

Ο πόλεμος και η εθνικιστική προπαγάνδα μας  
εξαπατούν και μας χειραγωγούν, ενώ ταυτόχρονα  
αποκρύπτουν σημαντικά γεγονότα. Μεταξύ άλλων,  
για παράδειγμα, το γεγονός ότι τα σύνορα του  
κράτους στην Ουκρανία είναι κλειστά για τους άνδρες  
σε ηλικία επιστράτευσης. Φυλάσσονται από τον  
στρατό, ο οποίος στέλνει τους άνδρες στη φυλακή,  
τους πυροβολεί και τους πνίγει στο ποτάμι όταν

προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα για ένα ασφαλές μέρος. Οι ένοπλοι στρατονόμοι κυνηγούν τους άνδρες στους δρόμους για να τους στείλουν στο μέτωπο ως «τροφή για τα κανόνια». Ναι, πρόκειται για τον ίδιο αυτόν ουκρανικό στρατό που τόσο πολλοί τον επαινούν σαν να ήταν ένας ευγενής απελευθερωτικός θεσμός. Αν κοιτάξουμε και στη Ρωσία, βλέπουμε μια παρόμοια ανησυχητική πραγματικότητα. Για την παραμικρή διαμαρτυρία ενάντια στον πόλεμο, οι άνθρωποι καταλήγουν στη φυλακή- η υποχρεωτική επιστράτευση έχει αναγκάσει πολλούς προλετάριους να φύγουν ή να κρυφτούν. Λιποτάκτες, σαμποτέρ και αντιρρησίες συνείδησης δολοφονούνται, δικάζονται και φυλακίζονται τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία.

Δεν μας απασχολεί το πώς η αστική τάξη δικαιολογεί αυτή την επίθεση εναντίον της εργατικής τάξης στη Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτό που χρειάζεται είναι όχι μόνο να την καταδικάσουμε και να την

επικρίνουμε, αλλά και να δώσουμε έμπρακτη στήριξη σε όσους πλήττονται, δηλαδή λιποτάκτες, αντάρτες, σαμποτέρ, πρόσφυγες, όσους αποφεύγουν την αναγκαστική στράτευση στο μέτωπο και πολλούς άλλους. Είναι απαραίτητο να σταθούμε με συνέπεια ενάντια στην εισβολή του Πούτιν, καθώς και ενάντια στην εισβολή που η ουκρανική κυβέρνηση υποκινεί. Τι μπορούμε να κάνουμε, εμείς που ζούμε σήμερα εκτός της εμπόλεμης ζώνης; Το λιγότερο που μπορούμε είναι να μοιραστούμε πόρους με εκείνους που τους χρειάζονται απεγνωσμένα. Ως εκ τούτου, η Αντιμιλιταριστική Πρωτοβουλία [Anti-Militarist Initiative] (AMI) ξεκινάει μια δημόσια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από την 1η Φεβρουαρίου 2025. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα στηρίξουν προλετάριους από τη Ρωσία και την Ουκρανία που προσπαθούν να αποφύγουν την επιστράτευση, που έχουν λιποτακτήσει, που αντιμετωπίζουν καταστολή ή που προσπαθούν να

σώσουν τη ζωή τους φεύγοντας από μια από τις εμπόλεμες ζώνες.

## **Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε το Fundraising;**

1) Μπορείτε να καταθέσετε χρήματα στο λογαριασμό.

Λεπτομέρειες πληρωμής:

**IBAN: CZ1955000000001024164477**

**Κάτοχος του λογαριασμού:**

**Historický spolek Zádruha, z.s.**

**Τράπεζα: Raiffeisenbank**

**κωδικός τράπεζας: 5500**

**Κωδικός Swift: RZBCCZPP**

2) Είναι επίσης δυνατόν να κανονίσετε να παραδώσετε τα χρήματα αυτοπροσώπως σε μετρητά.

3) Συναυλίες, πάρτι, συλλογικές κουζίνες κτλ οικονομικής ενίσχυσης είναι ευπρόσδεκτες.

4) Η κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το Fundraiser αποτελεί σημαντικό μέρος της συλλογής χρημάτων. Μπορεί να μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, και η κοινοποίηση ενός φυλλαδίου ή μιας αφίσας σε ιστότοπους, κοινωνικά δίκτυα, περιοδικά κ.λπ. είναι επίσης ευπρόσδεκτη.

5) Σχεδιάζουμε να δημοσιεύσουμε διαδοχικά δηλώσεις από συλλογικότητες και άτομα που έχουν υποστηρίξει τον έρανο. Θα εξηγούν τα κίνητρά τους και τους προβληματισμούς τους σχετικά με την αντιπολεμική αντίσταση. Γράψτε τη δική σας συνεισφορά.



|| **POCKET EDITION** || | \_GR 02\_